

9 Anders wonen

9.2 Poëzie

f. f. rijmschema!

Onderstreep de rijmwoorden in dezelfde kleur.

Geef het gedicht dat jij het mooiste vindt een kleur die erbij past.

Ik

Ik ben verliefd op ... Marian.
En snap maar niet hoe dat nu kan.
Zij heeft rood haar, ik val op blond.
Ik hou van slank en zij is rond.

Het is haar stem, het is haar geur.
Het is haar blik, waar ik van kleur.

Bas Rompa

Bootje

Het water gaat langs de kanten heen
Het watervlak en je ivoren been

Een lam - een edelsteen - een kind -
Een bootje in de maartse wind.

Jan Hanlo

aa bl

Maart roert zijn staart

Mijn meisje heeft een paardenstaart
met speldjes en een strik.
Het regent en het waait in maart.
Maar in dat staartje heb ik schik.

Wiel Kusters

abab

Damiaan

Kleine Damiaan
Beet een stukje uit de maan;
Wat heeft hij
Met dat stukje gedaan?
'k Heb het stukje opgegeten
en de pitten weggesmeten
en de gaten dicht gedaan,
zei de kleine Damiaan.
En al de rest
- welke rest? -
al de rest gaat je niet aan.

Geert De Kockere

aabaccaadda

Oud en versleten

'Als je oud bent en versleten,
kun je alles niet meer weten.
zegt mijn oma tegen mij.

'Een ding zal ik nooit vergeten:
toen ik jong was, zoals jij.
wou ik alles beter weten,
maar dat hoort er - denk ik - bij!

Nannie Kuiper

aab abab